

GG

"STADSMUSSEN
WORDEN **GROENE**
GORDEL LOVERS"

DOSSIER 48 U
IN DE GROENE
GORDEL MET
HET GEZIN VAN
ANJA DAEMS

#2 MAGAZINE GROENE GORDEL '11

In het spoor van Kapitein
Zeppos

Romantisch fietsen in de
druivenstreek

Recepten voor de perfecte
picknickmand

Speel het GG Ganzenbord

Ben jij een
streekbierkenner?



ONTDEK DE
Groene Gordel
VLAAMS-BRABANT







"De Groene Gordel? Ja, natuurlijk!"

Anja Daems doorkruiste als televisie- en radioreporter heel Vlaanderen op zoek naar de mooiste plekjes. Toch koos ze voor de Groene Gordel om er een weekend tussenuit te zijn met haar gezin.

Samen met haar man Fred, zijn zonen Frederik (15) en Florian (13) en dochtertje Anna Julia (21 maanden) beleven ze een superleuke tweedaagse. De jongens wagen zich aan een avontuurlijke kanotocht op de Dijle en slingeren tussen de bomen van het Meerdaalwoud. In het Huis van de Toekomst werpt het gezin een blik op de snuffjes van morgen om nadien eeuwen terug in de tijd te gaan in het historisch centrum van Grimbergen. In het Pajottenland laten ze zich voeren door Anais en Fleur, twee indrukwekkende Brabantse trekpaarden. Maar er is ook tijd voor culinaire hoogstandjes en lekkere proevertjes.

Volg hun avonturen op de voet als voorsmaakje om dan de Groene Gordel zelf te ontdekken. Wees welkom voor een leuke daguitstap of een weekendje weg.

Dit magazine is alvast een eerste kennismaking met de streek. Test je kennis van de lokale bieren met een heuse streekbierenquiz of speel het Groene Gordel Bordspel.

Beleef de passie van de tuiniers in dit land van parken en tuinen. Logeer in de chicste, de meest trendy, de gezelligste en de meest landelijke B&B's. Wandel mee met Bruno Rouffaer naar de Zepposmolen in de voetsporen van zijn vader Senne over het gloednieuwe wandelnetwerk. Je kan trouwens meteen zelf op weg met de handige fiets- en wandelkaartjes in dit nummer.

Tot binnenkort
in de Groene Gordel!

Jean-Pol Olbrechts
Voorzitter TRAP Groene Gordel

Monique Swinnen
Voorzitter Toerisme Vlaams-Brabant



colofon

Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw / Januari 2011

Concept en coördinatie: Gonda Craeninckx | Vormgeving: Absoluut | Copywriting: Bart Claes

Foto's: © Toerisme Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Dominic Verhulst, Stefan Dewickere, Koen De Langhe, Daniël Rys, Patrick De Spiegelare, Rudy Engels, Theo Peeters, Piet Vranckx, Isabelle Moussiaux, Edison, Streekproducten Vlaams-Brabant/Luc Colet, Toerisme Leuven, Tuinen van Hoegaarden, Museum Midden-Afrika | foto's Zeppos: VRT Beeldarchief, Windmolen Hertboom vzw | Cartografie: Els Ruppel, OpenStreetMap | Eindredactie: Annie Vanderbiest
Druk: Corelio Printing | Wettelijk depot: D/2010/4058/07

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens.

P40 AFFLIGEM HOPPELAND



De Groene Gordel Weekendnest voor stadsmussen

GG **SEN WEEKEND NEST MET ZIJLEN VAN ANJA DAEMS**
 Anja Daems en haar gezin ruilen de stad voor een weekendje weg in het land van parken en tuinen. Ze nemen hun rugzak, familiekoffer of aktetas mee en logeren in de Groene Gordel. Het is immers zo veel meer dan een bed of een dak boven je hoofd.

GG **IN HET IN DE GROENE GORDEL MET HET ZIJN VAN ANJA DAEMS**

Het is zaterdagochtend in Fredrik en Florian's slaapkamer. Ze zijn er voor de eerste keer in de Groene Gordel. Ze zijn er voor de eerste keer in de Groene Gordel. Ze zijn er voor de eerste keer in de Groene Gordel. Ze zijn er voor de eerste keer in de Groene Gordel.

DOSSIER P8

Met Anja, Fred, Frederik, Florian en Anna Julia naar de Groene Gordel

Anja Daems en haar gezin ruilen de stad voor een weekendje weg in het land van parken en tuinen.



P25 HANDIGE UITNEEMBARE KAARTJES

P22 VEEL MEER DAN EEN BED

Met de rugzak, familiekoffer of aktetas

Er wacht je altijd een gul onthaal. Logeren in de Groene Gordel is immers zo veel meer dan een bed of een dak boven je hoofd.



Veel meer dan een bed

GG **6 BED & BREAKFAST**

MET EEN RUGZAK, EEN AKTETAS OF EEN FAMILIEKOFFER, IN DE GROENE GORDEL VIND JE ALTIJD HET PERFECTE LOGEMENT.

De Groene Gordel is een gebied van parken en tuinen. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust.

Meer dan een bed

De Groene Gordel is een gebied van parken en tuinen. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust.

Meer dan een bed

De Groene Gordel is een gebied van parken en tuinen. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust.

Meer dan een bed

De Groene Gordel is een gebied van parken en tuinen. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust. Het is een gebied van groen en rust.

Meer dan een bed

#2

INHOUD

P6	GG TIPS & KALENDER 2011
P8	DOSSIER
P18	DE BAKERMAT VAN DE BRABANDER
P19	VEEL MEER DAN EEN BED
P22	TERUG NAAR DE ZEPPOSMOLEN
P25	UITNEEMBARE KAARTJES
P29	EEN PASSIE VOOR GROEN
P32	GEHEIME PLEKKEN
P34	L'AMOUR À BICYCLETTE
P37	OP BEZOEK BIJ DE BUREN (1)
P38	RECEPTEN VOOR DE PICKNICKMAND
P40	AFFLIGEM HOPPELAND
P41	OP BEZOEK BIJ DE BUREN (2)
P42	GANZENBORD
P45	SPORTIMONIUM
P47	VOOR IEDER EEN SPORT
P48	BEN JIJ EEN STREEKBIER-KENNER?
P51	DIENSTEN EN PUBLICATIES



P32 GEHEIME PLEKKEN VAN DE GROENE GORDEL



P42

KIDS

Speel het GG Ganzenbord

En ontdek welke superleuke kinderavonturen er allemaal te beleven vallen.



GG TIPS

Romantische parken en tuinen, tintelende geuze en fiere Brabantse trekpaarden. De Groene Gordel heeft heel wat te bieden. Via het fietsnetwerk of het nieuwe wandelnetwerk Pajottenland ontdek je de mooiste plekjes. In juni krijgt ook Zuid-Dijleland een wandelnetwerk.

In het Pajottenland draaien de wieken van de Zepposmolen en plantte Bruegel zijn schildersezels. Het Lambikbier wordt hier al eeuwenlang volgens hetzelfde recept gebrouwen. De regio is de bakermat van het Brabants trekpaard en Papiermolen Herisem herinnert als industrieel erfgoed aan de kartonnijverheid. Bezoek de Nationale Plantentuin of het Huis van de Toekomst in de Brabantse Kouters, of meet je met topatleten in het Sportimonium. Het Dijleland levert witloof en tafeldruiven en charmeert met het Afrikamuseum en het onvergetelijk Park van Tervuren.



GG KALENDER 2011

De Groene Gordel is een bruisende regio, er valt altijd wel wat te beleven. De Gordel is ongetwijfeld het meest bekende evenement, maar er is nog zoveel meer te beleven. Noteer deze data alvast in je agenda!





Wandelen en fietsen

Alle wandel- en fietsroutes op deze kaart aanduiden, is onbegonnen werk. Je kan urenlang verdwalen over de vele wandelpaden en het eindeloze fietsnetwerk.





De Groene Gordel.



GG EEN WEEKEND MET HET GEZIN VAN ANJA DAEMS

Radio- en televisiewerk bracht haar al in alle hoeken van het land, maar Anja Daems koos de Groene Gordel voor een weekendje ertussenuit met haar gezin. We volgen Anja, haar man Fred, zijn zonen Frederik (15) en Florian (13) en hun gultig dochtertje Anna Julia (21 maanden) op de voet terwijl ze zich laten verrassen door de streek. Het wordt een avontuur met een kanotocht in het spoor van Vikingen, een blik op de toekomst, een ridderlijk zwaardgevecht, gastronomie en ook gewoon puur genot.



GG 48 UUR IN DE GROENE GORDEL
MET HET GEZIN VAN ANJA DAEMS



Weekendnest voor stadsmussen

Het is zaterdagochtend en Frederik en Florian staan te trappelen aan de oever van de Dijle in het landelijke Korbeek-Dijle. De rivier meandert zich door het groene landschap, door de stad Leuven om uiteindelijk in Werchter samen te vloeien met de Demer. Samen met papa Fred wagen ze zich aan een afvaart in een kano. 'Met of zonder Vikinghelm?', vraagt Bart Smulders van Natur-Natur. Een grapje met een historische achtergrond, want tijdens De Slag om de Dijle in het jaar 891 werden de Vikingen hier verslagen. Bart organiseert al tien jaar afvaarten. 'De Dijle is daarvoor de ideale rivier. Het is één van de properste rivieren in Vlaanderen en haar natuurlijke kronkels maken elke kajak- of kanotocht een uitdaging.'

"Ik hou van de stad, maar dit mag best nog even blijven duren."



*In het spoor
van de Vikingen*



*De tafeldruif:
recht van de serre ...*



... op overheerlijke taartjes

"Peddelen!"

Anna Julia kijkt geboeid toe van op de arm van Anja als de jongens voorzichtig de kano in stappen. Als papa Fred zijn voet naast de boot zet, schaterert ze het uit. 'Een goed begin', lacht Anja. 'Drie stadsmussen die de rivier willen bedwingen. Dat wordt wat.' Even later glijden de avonturiers toch door het water voor een tocht van anderhalf uur tot aan het Arenbergkasteel in Heverlee. Halverwege gaat het bijna mis als de kano een bocht mist. 'Peddelen!', roept Fred nog. Het is te laat. De boot boort zich in het groen en lijkt te kantelen, maar het lukt hen nog tijdig om de kano weer vlot te duwen en al snel dobberen de drie mannen weer veilig in het midden van de rivier.

In Heverlee staat Bart hen op te wachten. 'De stilte en het groen verbazen me', geeft Fred toe als hij veilig aan wal staat. 'Ik wist niet dat het in het centrum van ons land zo rustig was. We hebben veel vogels gezien, en ik denk zelfs dat ik een bever in het water heb zien duiken. Wij komen uit Antwerpen. De enige dieren die we in de stad te zien krijgen, zijn onze schildpad en de braadkip in de oven.'

Druiven en parelende wijn

We zien Anja en Anna Julia opnieuw in B&B Vallis Dyliae in Korbeek-Dijle, aan de rand van het prachtige natuurgebied Doode Bemde. Uitbaters Cathy en Patrick hebben de tafel gedekt voor een lekkere lunch. 'Eerst een glas Chardonnay Meerdael als aperitief en druiven uit onze serre als smaakmakertje', vertelt Patrick. Zijn grootouders teelden hier druiven in dertien grote serres. Vandaag staat er nog één serre als stille getuige aan de druiventeelt.

We zitten hier aan de rand van de druivenstreek. Hovenier Felix Sohie bouwde in 1865 de eerste serre in Hoeilaart. Zijn passie werkte aanstekelijk en honderd jaar lang kwamen er steeds meer en meer telers bij. In Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg stonden in 1961 liefst 35.000 serres. De energiecrisis van de jaren 70 maakte het echter behoorlijk duur om de serres warm te houden. Druiventelers haakten massaal af maar de tafeldruif is tot vandaag een superlekker en gezond streekproduct. De druif mag zelfs rekenen op een Europese oorsprongserkenning. Deze titel wordt enkel toegekend aan exclusieve producten die een sterke band hebben met hun regio.

Met zijn glas parelende Chardonnay Meerdael in de hand kijkt Fred uit over het groen. Nog steeds is hij verbaasd over de rust van het landschap. 'En toch, als het verkeer meezit, sta je op twintig minuten op de Grote Markt van Brussel en op een kwartiertje aan het stadhuis van Leuven', weet Patrick. Fred is de rust niet gewoon. 'Ik merk aan het verkeer in de stad hoe laat het is. Hier heb ik geen idee van tijd.' >



Een hartige en gezonde
lunch in B&B Vallis Dyllae

GG 48 UUR IN DE GROENE GORDEL MET HET GEZIN VAN ANJA DAEMS



Florian ziet de kinderkamer van de toekomst best wel zitten

De snuffjes van morgen

Na het dutje van Anna Julia staat er een rondleiding in het Huis van de Toekomst – Living Tomorrow – in Vilvoorde op het programma. Je vindt er geen Star Wars- of andere sciencefictionfiguren, maar slimme vondsten die ons het leven van morgen aangenamer maken. Frederik en Florian zijn gek op de futuristische kinderkamer, met televisie en Playstationconsole uiteraard. Fred en Anja zien meer in de toekomstige manier van winkelen. 'In de toekomst hoef je namelijk niet meer met je lijstje in je hand op zoektocht tussen de winkelrekken', vertelt de gids. 'Nee, je stelt je boodschappenlijstje samen op het digitaal prikbord in de keuken en je neemt het lijstje gewoon mee op de gsm of smartphone.'

Als je in de winkel een product in je karretje laadt, wordt het

automatisch aangevinkt op je lijst. Aan de kassa hoef je geen file meer te doen. Je wandelt gewoon met je karretje door een 'scantunnel' en je betaalt via je gsm. Of je laat je boodschappen thuis afleveren in de speciale 'boodschappenschuif'. 'Die schuif staat op wieltjes', merkt Anja op. 'Je rijdt die tot aan je koelkast. Zelfs daar hebben ze aan gedacht.'

Er zijn nog veel andere indrukwekkende snuffjes te zien. Een tandenborstel die je bloeddruk en je hartslag meet, een tapijt dat de hulpdiensten verwittigt als je valt, een chip in medicatie die vaststelt welke effecten er in het lichaam optreden. 'Ongelooflijk. Mijn nonkel maakt deel uit van een groep van tien oudere mensen die elkaar elke ochtend telefoneren', vertelt Fred. 'Een telefoonketting om te checken of iedereen gezond en wel is. Als er een schakel ontbreekt, weet je dat er iets mis is. In de toekomst is dit niet meer nodig.'

"De stilte en het groen verbazen me"



Het Spaans Dak, van middeleeuwse hofapotheek tot culinair toprestaurant



Ieder zijn drankje in het Fenkshof in Grimbergen

Er is nog tijd voor een bezoekje aan de Abdij van Grimbergen. De abdijkerk is één van de mooiste barokkerken van de Lage Landen. Knap, maar net niet spannend genoeg voor Frederik en Florian die even testen of de microfoon op het altaar het wel doet. 'Hallo', galmt het even later door de kerk. 'Het blijven jongens, hé', zucht Anja tegen Anna Julia.

Andreas Vesalius

De eerste dag zit er bijna op. Er wacht nog een diner in Restaurant Spaans Dak aan het Zoet Water in Oud-Heverlee, een restaurant met geschiedenis. In de middeleeuwen stond dit gebouw bekend als het Slot van Steenberg. De Leuvense artsenfamilie van Wesele woonde er. Everaert van Wesele was hofapotheek van Keizer Karel en vader van Andreas Vesalius. Het gebouw was ooit eigendom van

Karel V, koning van Spanje. Aan hem dankt het Spaans Dak zijn naam.

Vandaag vind je hier geen apothekerspotjes meer, maar wel dampende kookpotten. Uitbater Michel Uyttendaele is een gedreven chef. Sinds kort maakt ook zijn zoon Jonathan deel uit van de keukenploeg, hij zorgt voor een frisse toets aan de gerechten van dit gastronomisch restaurant. Anja, Fred, Frederik en Florian – voor Anna Julia is er een babysit – laten zich culinair vertroetelen. Er volgt een curysoepje met garnaltjes en tomatenhapjes als amuse. Anja kiest als voorgerecht een soep van komkommer met geitenkaas, en gegrilde groentekroket met parmezaantexturen als hoofdgerecht. 'En een lekkere dame blanche', bestelt ze als nagerecht. De chef zelf komt opdienen. 'Een persoonlijke touch waar ik wel van hou.' ➤





Slingeren aan de Tarzanbrug

Van Oud-Heverlee is het amper vijf minuutjes tot in Korbeek-Dijle. Na een zalige nacht – Fred: ‘Die stilte is onbeschrijflijk’ – staat er een stevig ontbijt te wachten. ‘Zin om eens stevig te ravotten in het bos?’, vraagt Fred aan zijn zonen. Dat hoeft hij geen tweede keer te vragen. Een halfuurtje later staan ze in het midden van het Meerdaalwoud in Sint-Joris-Weert. De gekke, houten beelden van kunstenaar Ad Wouters vormen het Pad van Ad en leiden naar de speelzone Everzwijnbad. Hier staan de leukste klauterspeeltuigen die je in een bos kunt vinden. Frederik en Florian slingeren van het ene touw naar het andere, klauteren boomstammen op en springen er in volle vaart weer af. Even later gaan ze elkaar met twee stokken ridderlijk te lijf als heuse zwaardvechters. ‘Geef ze twee stokken en ze slaan er op los’, lacht Anja. Anna Julia volgt een eekhoorn-tje dat hoog in een boom verdwijnt, opgeschrikt door het wapengekletter van de twee vechtersbazen.

Fred staat intussen in volle bewondering naar de beukenkathedralen te kijken. Het Meerdaalwoud en het aanpalende Heverleebos vormen samen een boscomplex van meer dan tweeduizend hectare. Het is een waar wandel- en jogparadijs met talloze bewegwijzerde routes. Ook mountainbikers en ruiters zijn hier welkom.

We zakken af richting Zoet Water voor de lunch. Zoals elke zonnige weekenddag zoeken wandelaars en fietsers hier de terrasjes op. Het Zoet Water bestaat uit vijf vijvers aan de rand van Heverleebos en Meerdaalwoud. De vijvers werden gegraven in het begin van de zeventiende eeuw. Van hieruit kan je de mooiste wandelingen door het bos maken. Aan de Bosdreef stoot je op de heel charmante kapel Onze-Lieve-Vrouw van Steenberghe uit 1652. Het lijkt een kleine kerk, maar het is één van de grootste kapellen van Vlaanderen. Hier vlakbij ontspringt de Minnebron, met vers en drinkbaar water. We vinden een plekje op het terras van Brasserie Saint-Jean, een charmante zaak met een vleugje nostalgie en een smakelijke no-nonsensekeuken. Frederik en Florian nemen Anna Julia mee naar het speeltuintje aan het terras. Ze giert het uit op de schommel.



*Als Tarzan in
speelzone Everzwijnbad*



*Anna Julia op avontuur
in het Meerdaalwoud*



*In de mooiste barokkerk van
de Lage Landen, de abdijkerk
van Grimbergen*

Een ambacht herleeft

Na heerlijke garnaalkroketten wordt het tijd om stilaan naar de volgende halte te vertrekken: de Papiermolen Herisem in Alsemberg, aan de rand van het Pajottenland. De papiermolen vormt samen met de voormalige kartonfabriek Winderickx een negentiende-eeuws industrieel complex. Het is een beschermd monument en een knap bewaard voorbeeld van de ooit bloeiende papier- en kartonnijverheid in Vlaams-Brabant. Vandaag is de site ingericht als museum dat toont hoe het oude ambacht van het paperscheppen uitgroeide tot de productie van industrieel karton. In de voormalige kartonfabriek staan nog steeds de machines waarmee voor het eerst karton werd gemaakt. Ze werden er achtergelaten bij de sluiting in 1940.

Als we met de auto de binnenkoer oprijden, komt zaakvoerder Myriam Joos ons tegemoet. 'Dit is niet zomaar een museum', stelt ze Frederik en Florian gerust. 'Hier mag je zelf aan de slag. Weet je dat de mensen 250 jaar geleden papier maakten van linnen lompen. Wij gaan papier scheppen zoals dat toen gebeurde.' En terwijl Anja met Anna Julia de paarden en ezeltjes in de weide keurt, gaan de jongens aan de slag. Vodden scheuren, de sluis openen om de hamerbak aan te drijven, het papierpulp scheppen met een schepraam en het vocht er uit persen tot er uiteindelijk een echt blad papier tevoorschijn komt. 'Papier, een eerste, bescheiden vorm van massacommunicatie', stelt Fred vast. 'Wel wat anders dan jullie hoogtechnologische communicatiesnuffjes, hé jongens?'

Anaïs en Fleur, twee indrukwekkende Brabantse trekpaarden, komen de binnenkoer opgewandeld. Ze trekken een huifkar achter zich aan. 'Zin in een huifkartocht?', roept de koetsier. De tocht door de vallei van de Molenbeek is een perfecte afsluiter van een geslaagd weekend. Anna geeuwt terwijl ze dromerig voor zich uit staart. Ook Fred en de jongens worden stil als het hoefgekleter de koets het heuvelende Pajottenland door loodst. 'Weet je, ik ga de rust en het mooie landschap missen', zegt Fred, en hij legt zijn arm rond Anja. 'Ik hou van de stad, maar dit mag best nog even blijven duren.' Anja glimlacht tevreden.



*Frederik aan de slag in
Papiermolen Herisem*



*Van papler scheppen
word je moe ...*



**"Dit is niet
zomaar een
museum"**



NATUR-NATUR

Stationsstraat 13
3060 Korbeek-Dijle
016-47 01 02
info@natur-natur.be
www.natur-natur.be

B&B VALLIS DYLIAE

Nijvelsebaan 258
3060 Korbeek-Dijle
016-48 73 73 of
0494-25 61 38
info@vallisdyliae.be
www.vallisdyliae.be

LIVING TOMORROW

Indringingsweg 1
1800 Vilvoorde
02-263 01 33
info@livingtomorrow.be
www.livtom.be

**NORBERTIJNENABDIJ
VAN GRIMBERGEN**

Kerkplein 1
1850 Grimbergen
02-272 40 60
norbertijnerabdij@kerkgri-
mbergen.be
www.abdijgrimbergen.be

FENIKSHOF

Abdijstraat 20
1850 Grimbergen
02-306 39 56
www.hetfenikshof.be



RESTAURANT SPAANS DAK

Maurits Noëstraat 2
3050 Oud-Heverlee
016-47 33 33
spaansdak@skynet.be
www.spaansdak.be

MEERDAALWOUD EN HEVERLEEBOS

Parkings aan de
Naamsesteenweg, de Weertse-
dreef en de Maurits Noëstraat in
Oud-Heverlee

Agentschap voor Natuur en Bos - Beheerregio Meerdaal

Prosperdreef 1
3054 Oud-Heverlee
016-38 89 80
vbr.anb@vlaanderen.be
www.meerdaalwoud.be

Vzw Vrienden van Heverlee- bos en Meerdaalwoud

Waversebaan 66
3001 Heverlee
016-23 05 58
vhm.infocentrum@skynet.be
www.vhm-vzw.org



SPEELZONE EVERWIJNBAD

Een superleuke bosspeeltuin
midden in het Meerdaalwoud.
Volg de pijltjes vanaf de
parking aan de kruising van
de Weertse Dreef en de
Herculesdreef in Oud-Heverlee.

Meer info: Agentschap voor Natuur en Bos - beheerregio Meerdaal

Prosperdreef 1
3054 Oud-Heverlee
016-38 89 80
vbr.anb@vlaanderen.be



ZOET WATER

Maurits Noëstraat z/n
3050 Oud-Heverlee
Voor informatie over de
Minnebron kan je terecht bij
het Agentschap voor Natuur
en Bos -beheerregio Meerdaal
016-47 75 55
zoetwater@zoetwater.be
www.zoetwater.be

BRASSERIE SAINT-JEAN

Waversebaan 157
3050 Oud-Heverlee
016-47 27 00
info@st-jean.be
www.st-jean.be

PAPIERMOLEN HERISEM

Fabriekstraat 20
1652 Alsemberg
02-381 07 70
myriam@herisem.be
www.herisem.be





GG

DE BAKERMAT VAN DE BRABANDER

Een zekere Remi Van Der Schueren startte in 1867 een hengstenfokkerij in het dorpje Vollezele bij Galmaarden. Al snel groeide zijn 'Haras de Vollezele' uit tot een bekende stoeterij. Zijn paradepaardje was de hengst Brillant. Dat dier sleepte enkele internationale prijzen in de wacht en kijkt vandaag vereeuwigd in brons nog steeds uit over het dorp.

Remi kreeg heel wat navolging en de robuuste trekpaarden van Vollezele kregen wereldfaam. Je kan de sfeer van toen nog opsnuiven in het Museum van het Belgisch trekpaard. Het museum wacht trouwens in de loop van 2011 een stevige renovatie zodat het een echte ode aan dit fiere paard wordt.

De Brabander – zo is het Belgisch trekpaard ook gekend - trok tot midden vorige eeuw ploegen door de Brabantse velden. Vandaag gebeurt dat nog, maar de ploegen zijn vervangen door huifkarren. Een toeristische tocht door de streek, getrokken door één of meer krachtige Brabanders, is onvergetelijk. Op de vele jaarmarkten en processies in de Groene Gordel zie je de trekpaarden aan het werk. Onze tip: de processies van Opwijk en Pepingen en de paardenmarkt in Vilvoorde. Ook Palm liet zich charmeren door de kracht van het dier. Je vindt het dier in het logo van de brouwerij in Steenhuffel en in de stoeterij Diepensteyn maak je kennis met wel twintig imposante trekpaarden.

Hier en daar zie je de paarden ook gewoon grazen in het glooiend landschap. In het kasteelpark van Groenenberg of aan de Kasteelstraat en de Onderstraat in Gaasbeek, bijvoorbeeld. Een supertip voor een uitstap met kinderen: een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek en daarna ga je trekpaarden spotten en misschien wel aaien.

Veel meer dan een bed

MET EEN RUGZAK, EEN AKTETAS OF EEN FAMILIEKOFFER, IN DE GROENE GORDEL VIND JE ALTIJD HET PERFECTE LOGEMENT.

Na een zalige nacht word je wakker met de geur van koffie en gebakken brood die vanuit de keuken zijn weg vindt naar de gastenkamers. De tafel staat gedekt en de gastvrouw vraagt of je een glaasje vers geperst appelsiensap wilt. De zon parelt door het raam en kleurt het glooiende groene landschap. Je dag kan niet meer stuk met zo'n start. Een logeeradres in de Groene Gordel is zoveel meer dan een bed en een dak boven je hoofd. Het is een belevenis en een gastvrije kennismaking met de regio.

Warm welkom

Kom je om languit te genieten? Dan vind je een warm onthaal in de charmantste hotelletjes en heel bijzondere B&B's. Boek meteen een culinair arrangement en maak kennis met de smaken van de streek. En na een stevige wandeling of fietstocht, geniet je na aan het haardvuur of op het terras. Ideaal om er eens onder vrienden of als koppel tussenuit te zijn. Wil je meer romantiek? Wat denk je dan van een nachtje in een heus kasteel? Kasteel Gravenhof in Dworp, bijvoorbeeld, neemt je terug tot de zeventiende eeuw. In de kelders van het kasteel krijg je een lekker menu met typische streekgerechten voorgeschoteld.

Met de kinderen of op de fiets

Wie op doorreis is met de fiets, kan aankloppen bij een fietsvriendelijk gastenverblijf dat alles in huis heeft voor de vermoeide fietser. Te paard? Zelfs dan zijn er genoeg ruitervriendelijke logies op je weg. En ook aan campings is er geen gebrek. Kinderen vinden het heerlijk om in een tent te slapen, maar er zijn bovendien veel andere kindvriendelijke logies in de Groene Gordel. Waarom niet logeren op de boerderij en samen met de boer de koelen melken? En in B&B De Kleine Deugd in Opwijk gaat er altijd extra aandacht naar de kleinste gasten, er is zelfs een heuse kinderboerderij.

Zakenreis

De Groene Gordel omarmt Brussel, dus je vindt nergens een betere overnachtingsplaats tijdens je zakelijk bezoek aan de hoofdstad. Hotelketens met alle comfort of landelijke gastenkamers op een half uurtje van het hart van de drukke grootstad, keuze genoeg.

Surf naar www.toerismevlaamsbrabant.be en klik door voor het logement op jouw maat.

"Schilderijen of opvallende kasten zijn niet nodig. Het gebouw is het decor."



BARON'S HOUSE

Het voormalig koetshuis van het Kasteel van Neerijse is vandaag een stijlvolle B&B, midden in het elegante kasteeldomein aan de rand van het dorp. 'Het gebouw was bijna een ruïne toen ik het eerst zag, maar toch was ik er meteen verliefd op. Dat moest wel, anders was ik nooit aan de werken begonnen', vertelt gastheer Ivo Grauwels. Vandaag spreekt het pand voor zich. 'Schilderijen of opvallende kasten zijn niet nodig. Het gebouw is het decor. De eiken draagbalken, de mooie, oude vloeren en het stucwerk zorgen voor de charme. De omgeving doet de rest.'

www.baronshouse.be

LANDELIJKE CHIQUE



HOF TE SPIERINGEN

Een statige oprijlaan leidt je naar de binnenkoer van Hof te Spieringen in Vollezele. Gastvrouw Katrien De Rese en haar man Christiaan Van de Ville vormden een vleugel van deze eeuwenoude vierkantshoeve om tot een warm gastenverblijf. 'We hebben niet zomaar voor een stijl gekozen, maar we hebben er onze eigen ziel ingelegd', vertelt Katrien fier. 'We willen vooral dat onze gasten een thuisgevoel krijgen. Een plek waar het gezellig en warm is.'

www.hoftespieringen.be

"Eeuwenoude vierkantshoeve werd een warm gastenverblijf"

LOGEREN IN STIJL



IN BETWEEN

De strakke architectuur van B&B In Between charmeert de flank van de Laanvallei in Sint-Agatha-Rode. Gastvrouw Anja De Craene nam architect Koen Heijse onder de arm en hij tekende een moderne structuur die zich tegen de helling aanveilt. 'Strak en toch warm', vertelt Anja terwijl ze het gastenverblijf toont. Witte en zwarte tinten domineren, met hier en daar een speelse oranje toets. De twee kamers kijken uit over de groene vallei. 'De grote ramen zorgen voor veel licht en halen de natuur naar binnen. Je leeft hier mee met de seizoenen.'

www.bnbinbetween.be



"Je leeft hier mee met de seizoenen"

DESIGN



"We liggen in waterwinningsgebied en onze straat heet Zwaantje, daar moesten we wat mee doen"



OASE BY KRIANCY

Kris en Nancy Verhasselt richtten hun B&B in het groene Londerzeel in als een pure oase. 'We liggen in waterwinningsgebied en onze straat heet Zwaantje, daar moesten we wat mee doen', vertelt Kris. 'We hergebruiken het regenwater en verwarmen ons water met zonne-energie. Onze gasten kunnen bovendien kiezen voor een heus kingsize waterbed.'

Water is hier ook pure verwennerij. In de WaterWarmteStoomBox kunnen de gasten ontspannen in de whirlpool, uitzweten in de droge of vochtige sauna, genieten in de dompelton of onder de kantelemmer.

www.kriancy.be

DE WERELD VAN WATER



Terug naar de Zeppos- molen

**LANGS HET
WANDELNETWERK
PAJOTTENLAND**

Aan de voet van de Hertboommolen – ook gekend als de Zepposmolen - kijkt Bruno Rouffaer mijmerend omhoog. 'Ze is in betere staat als toen', glimlacht hij. Als dertienjarige acteerde Bruno aan de zijde van zijn vader Senne Rouffaer in de televisiereeks Kapitein Zeppos. Vandaag vertrekt hij met ons aan de molen voor een tocht op het wandelnetwerk Pajottenland in het mooie Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

*Bruno Rouffaer als kapitein
Zeppos in het spoor van zijn vader*



"De molen is als een ode aan mijn vader."

De Zepposmolen toort boven de velden uit. 'Het landschap is niets veranderd. Nog altijd draven de paarden in de weide en is er amper een huis in de wijde omtrek te zien.' Bruno bracht hier als kind veel zomers door terwijl zijn vader als Kapitein Zeppos vocht voor gerechtigheid. In de reeks De Eglantier mocht hij dapper meevechten. 'Ik hielp de kapitein om een waardevol schilderij uit de handen van dieven te houden', herinnert Bruno zich.

Dat is intussen al bijna een halve eeuw geleden. De populaire jeugdreeks uit de jaren zestig hield het halve land aan het scherm, of tenminste wie toen al een televisie had. Kapitein Zeppos woonde in de Hertboom-molen en zo kende heel Vlaanderen het mooie Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. 'Het raakt me om hier opnieuw te komen. De molen is als een ode aan mijn vader.'

De molen en de molenaarswoning vormen vandaag een knus museum dat de verschillende levens van het complex vertelt. Zeppos kreeg er een prominente plaats. Met video- en geluidsfragmenten komt de reeks opnieuw tot leven. In één van de fragmenten zie je Kapitein Zeppos lustig draven. 'Mijn vader was eigenlijk bang voor paarden', weet Bruno. 'Ik reed voor hem de dieren 'warm' in de weide zodat ze al wat rustiger waren.'

Bollebaan

We nemen de kaart van het Wandelnetwerk Pajottenland erbij. De molen ligt aan knooppunt 801. Via punten 800 en 268 komen we bij knooppunt 231 aan café Den

Haas, het oudste café uit de regio. Hier vind je een authentieke bollebaan, gemaakt van aangestampte aarde met roggemeel en ossenbloed. De Lombekenaren komen hier het platbolspel spelen. Net als Zeppos een uniek stukje erfgoed. Aan de deur ligt een hond te rusten. 'Die doet me denken aan Aster, onze sint-bernardshond', vertelt Bruno. 'Ik herinner me een scène waarin ik samen met Zeppos en Aster in het gekende amfibievoertuig door het water rij. We lachen breed, maar eigenlijk hadden we alle moeite om het dier in de auto te houden.'

FACTS | WIL JE OOK OP STAP IN DE VOETSPOREN VAN KAPITEIN ZEPPUS?

Wij starten aan de Zepposmolen in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (knooppunt 801) en volgden vervolgens de punten 800, 268, 231, 232, 24, 23, 82, 81, 85, 8, 83, 88, 87 en 801 van het Wandelnetwerk Pajottenland. De wandeling is 7,1 kilometer lang.

Hertboom-molenmuseum
Windmolenstraat 20
1760 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
054- 51 87 07
info@windmolen.be
www.hertboom-molenmuseum.be

Het museum kan je enkel in groep bezoeken. Een bezoek aan de windmolen zelf is gratis. De molen is open op zon- en feestdagen van mei tot en met september, en op zondagen van oktober tot en met april. Telkens van 11 tot 17 uur.



Mooiste dorp

Het pittoreske centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek komt stilaan in zicht. De vallei ligt er als een kom omheen. Het dorp was in 2008 finalist in de wedstrijd 'Het Mooiste Dorp van Vlaanderen'. Tijdens de campagne kroop Bruno zelf in de huid van Kapitein Zeppos en trok te paard van de Hertboommolen naar het dorp. 'Het dorp is het waard', vindt hij. 'En niet alleen voor de molen of het mooie dorpsgezicht. In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek staat een ander pronkstuk.' De beeldhouwde wand achter het altaar – het retabel – is één van de mooiste en best bewaarde van het land. De beeldjes dateren van 1520-1530 en herinneren aan de glorie van dit bedevaartsoord.

We wandelen verder langs het fraaie Kasteel Rokkenborch en volgen dezelfde weg waarlangs Kapitein Zeppos meer dan vier decennia geleden te paard naar het dorp reed. Wij doen het in omgekeerde richting en voelen opnieuw het jeugdsentiment opborrelen als we de wieken van de molen boven de velden zien opdagen.



Of je nu even de benen wil strekken of er een hele dag op uit wil, het Wandelnetwerk Pajottenland biedt voor elke wandelaar wat wils. Het telt meer dan driehonderd kilometer wandelwegen in knooppunten die je eindeloos kan combineren. Met dit knooppuntensysteem bepaal je zelf waar je vertrekt, hoe lang je wandelt en welk parcours je volgt.

Het wandelnetwerk werkt volgens hetzelfde principe als het fietsnetwerk. Op de wandelkaart vind je alle paden in een kleurtje. Waar twee of meer wandelpaden elkaar kruisen, ontstaat een knooppunt met een uniek nummer. Je hoeft dus gewoon de nummers te noteren van de route die je wilt volgen. Tussen twee knooppunten vind je de afstand, zo kan je op voorhand de exacte lengte van je route berekenen.

Het hele netwerk is in twee richtingen bewegwijzerd. Bordjes langs de baan wijzen je de weg naar het volgende knooppunt. Even rusten onderweg? De icoontjes op de wandelkaart verklappen waar je authentieke dorpscafeetjes, leuke attracties en prachtige landschappen op je weg mag verwachten.

De kaart kost 6 euro, mét handige infogids 9 euro.

Meer wandelplezier?

In juni 2011 lanceert Toerisme Vlaams-Brabant het Wandelnetwerk Zuid-Dijleland. Vanaf dan kan je deze verrassende streek net als het Pajottenland te voet ontdekken van knooppunt naar knooppunt.

De Groene Gordel heeft daarnaast nog een groot aanbod aan prachtige, bewegwijzerde wandelingen. Je vindt de wandelboekjes in de toeristische infokantoren of bestel via www.toerismevlaamsbrabant.be.

HANDIGE UITNEEMBARE GIDS

4X FIETSEN EN WANDELEN IN DE GROENE GORDEL

Met deze handige, uitneembare katern kan je meteen zelf op ontdekking in de Groene Gordel. Met de fiets of te voet, aan jou de keuze. De Kesterbeekwandeling en de Mollekensbergwandeling zijn bewegwijzerd. De fietsroute Oude Spoorbedding en de Hopperoute volgen de knooppunten van het fietsnetwerk. En nu, op weg!



KESTERBEEK- WANDELING 7,5 KM

Vertrek in het centrum van Beersel voor een wandeling door de eerste, voorzichtige glooiingen van het Pajottenland. Een beetje klimmen en dalen dus, maar dat levert mooie vergezichten op. Je geniet van een groen landschap maar ook van een verrassend panorama van Brussel. Het schilderachtig valleitje de 'Kluts' blijft je zeker bij. De toren die af en toe tussen de bomen opduikt is de driehonderd meter hoge televisiezendmast in Sint-Pieters-Leeuw.

Bezoek zeker het Teirlinckhuis vlakbij het vertrekpunt. Het huis waar de schrijver Herman Teirlinck (1879-1967) de laatste dertig jaren van zijn leven doorbracht, is ingericht als museum. Foto's, boeken en documenten houden de herinnering aan de schrijver levend. In de tentoonstellingsruimte kan je geregeld werken van hedendaagse kunstenaars bewonderen.



HOPPEROUTE 34 KM

De indrukwekkende Abdi van Affligem is je vertrekpunt voor deze fietstocht door de hopstreek. De benedictijnenabdi werd gesticht in 1083. Tijdens de Franse Revolutie werd ze vernield en in 1869 heropgebouwd. Vandaag doet de abdi dienst als cultuurcentrum, religieus centrum en gastenverblijf. De link met hop is niet ver te zoeken. Het bier Affligem wordt hier niet meer gebrouwen, maar het aloude recept van de paters wordt nog wel nauwgezet opgevolgd. Je komt trouwens meteen aan een hoppeveld waar je de plantjes kan zien groeien.

Op het marktplein van Asse sta je oog in oog met de Hopduvel. Hij waakt over de gezellige terrasjes die er uitnodigend bijliggen. Als je Asse uitrijdt, kom je langs Waarbeek waar de gemeente een gloednieuw hopveld liet aanleggen als herinnering aan de hoogdagen van de teelt. Om de twee jaar vinden in Asse trouwens nog de bruisende Hopduvelfeesten plaats. Via Opwijk en de gehuchten Baardegem en Meldert krijg je uiteindelijk opnieuw de abdi in het vizier.

Knooppunten: 46-50-2-3-9-19-20-6-5-50-45-44-47-46





kindvriendelijke fietstocht

OUDE SPOORBEDDING 15,8 KM

Vertrek aan Het Leireken in Steenhuffel voor een kindvriendelijke fietstocht op het fietsnetwerk Brabantse Kouters. In dit café kan je fietsen huren en kinderen kunnen er ravotten in de speeltuin.

Al meteen na het vertrek kom je langs kasteel Diepensteyn, de stoeterij waar Brouwerij Palm de fiere Brabantse trekpaarden kweekt. Met wat geluk zie je de dieren in de weiden en kan je er eentje over het hoofd aaien. Via Rossem, een

landelijk gehucht van Meise, kronkel je door de velden naar Peizegem. Rij even om naar Brouwerij De Block. De geschiedenis van de brouwerij gaat terug tot de veertiende eeuw. Hier komen bieren als Kastaar, Satan en Sint-Tomothaus uit de brouwketel. Van Peizegem gaat het bijna vier kilometer lang over een autovrije oude spoorbedding die kaarsrecht terug naar Het Leireken leidt.

Knooppunten:
61-69-58-21-61



© OpenStreetMap-auteurs. CC-BY-SA



MOLLEKENS- BERGWANDE- LING 6 KM

Deze natuurwandeling leidt je door het natuurgebied Mollekensberg in Winksele (Herent). Het is het hoogste punt van de omgeving en je wordt getraakteerd op panoramische vergezichten. Mooie holle wegen doorsnijden het zanderige plateau, sommigen zijn wel zes meter diep. Je daalt de berg af over het traject van de oude Romeinse heirbaan van Leuven naar Vilvoorde.

Andere blikvangers op deze wandeling zijn de Maria-Hemelvaartkerk en de pastorie van Winksele. De kerk dateert al uit de twaalfde eeuw maar werd over de jaren heen fors verbouwd. Winksele was van de dertiende tot de negentiende eeuw een bedevaartsplaats waar krankzinnigen naar toe kwamen. De pastorie dateert uit 1661.

Een passie voor Groen



Prachtige historische kasteeldomeinen, strakke landschapstuinen, kleurrijke en romantische parken of verrassende, exotische hoekjes. In de Groene Gordel bloeien de mooiste parken en tuinen. Heel divers, maar toch hebben ze iets heel belangrijks gemeen. Achter elke groene parel staat iemand met een passie ...en groene vingers.



Wildernis wordt wereldklasse

MARCEL VOSSSEN
PROVINCIAAL DIRECTEUR
ANB VLAAMS-BRABANT

MUSEUMTUIN GAASBEEK

Het zijn de laatste maanden voor ingenieur Marcel Vossen in zijn troeteltuin. Nog even en hij gaat met pensioen. Met pijn in het hart, zeker, want zijn job is zijn hobby en zijn grote passie. Als provinciaal directeur van het Agentschap Natuur en Bos koestert hij het groen in Vlaams-Brabant.

Maar de Museumtuin van Gaasbeek draagt je hart weg. Waarom?

'We hebben de tuin omgevormd van een totale wildernis tot een pareltje. In 1996 was het hier nog een verwilderd bos. Enkele eeuwen geleden bevoorraadden deze tuinen het Kasteel van Gaasbeek met verse groentjes en fruit. Vandaag is het een prachtige tuin, met een siertuin, een oranjerie, een moestuin en een fruitboomgaard. De hagen zijn tot op de millimeter waterpas geschoren, planten en bomen groeien in wonderlijke vormen.'

Waar bent u het meest fier op?

'De collectie leifruitbomen. Op dit moment is het waarschijnlijk de grootste en meest volledige collectie ter wereld. De bomen groeien tegen muren op in de mooiste figuren. De BBC wijdde hier al een hele reportage aan. Welke tuin kan dat zeggen?'

Er groeien verschillende perensoorten aan één boom. Hoe kan dat?

'We enten de soorten. Zo hebben we al tientallen perenen appelsoorten verzameld. Ook onze pruimencollectie, wel zeventig soorten, is uniek. Een sterk staaltje biodiversiteit. Ik ga de variëteiten zelf zoeken in binnen- en buitenland. Dat lukt me niet binnen de kantooruren. Zonder liefde voor het vak was dit nooit gelukt.'

Van waar komt die liefde?

'Van thuis uit. Mijn ouders waren fruitelers. Ik ben tussen de fruitbomen opgegroeid en heb er uiteindelijk ook mijn beroep van gemaakt.'

Kasteeldomein en Museumtuin van Gaasbeek
Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek. Enkel op afspraak.
02-454 86 33, www.kasteelvangaasbeek.be
www.natuurenbos.be



Elke dag het water in

GERY VAN DEN TROOST
TUINIER

NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIË, MEISE

Tuinier Gery staat tot boven zijn middel in het water. Hij schikt de bladeren van de waterlelies in de Victoria-kas. Het klimaat is vochtig en warm, een prima subtropisch weertje.

Wat doe je in het water?

'Ik ben verantwoordelijk voor de warme kassen, dus moet ik af en toe het water in om de planten te onderhouden. Het is hier lekker warm, zo'n 29°. In deze vijver vind je subtropische moeras-, oever- en waterplanten.'

Zoals de reuzenwaterlelies. De bladeren kunnen naar verluidt een kind dragen.

'Zeker en vast. Het grootste blad dat ik gemeten heb, had een doorsnede van 1,68 meter. Zulke bladeren kunnen gemakkelijk twintig kilo dragen. Eén keer per jaar organiseren we hier trouwens een fotoshoot. Ouders kunnen dan van hun kindjes jonger dan één jaar een foto laten maken op een blad. Een origineel decor, niet?'

Winter of zomer, jij hebt het steeds aangenaam warm op je werk.

'Dat levert soms surrealistische beelden op. Ik zit hier te baden in aangenaam warm water en achter het serreglas ligt sneeuw. Ik hou van mijn job. Ik heb lange tijd in een tuinbouwcentrum gewerkt. De planten die je daar verzorgt, worden verkocht. Hier niet. Deze planten zijn er om te koesteren. Ik leg er hart en ziel in en werk zo een stukje mee aan een betere wereld.'

Een betere wereld?

'Deze plantentuin telt niet minder dan 18.000 levende planten en is daarmee één van de grootste plantentuin van de wereld. Onze zadencollectie is wereldvermaard. De Nationale Plantentuin maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat ijvert voor het behoud van de biodiversiteit van planten. Door de zaden te koesteren, zorgen we ervoor dat planten niet uitsterven.'

Nationale Plantentuin van België
Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38, 1860 Meise
02-260 09 70, www.br.fgov.be



Mooiste kantoor van 't land

FRANCIS BUELLENS
PLOEGLEIDER

PARK VAN TERVUREN

Oorbeschermers aan, haagschaar in de hand. Francis Buellens is samen met zijn groenploeg druk in de weer in het Park van Tervuren.

Wat ben je aan het doen vandaag?

'We snoeien de taxussen. Het zijn er een zestigtal. Ze krijgen allemaal een nette puntvorm, een werk van enkele dagen. En daarna maken we de zitbanken proper, of planten we viooltjes, of verwijderen we het onkruid op de paden. Het werk stopt nooit.'

Het park is dan ook 207 hectare groot. Hoe hou je het gras zo netjes?

'Met veel geduld (lacht). Weet je dat we in de lente en de zomer elke week drie dagen lang met vijf man het gras aan het maaien zijn?'

Weet je hoeveel bloemen er in het park staan?

'17.000 viooltjes, 30.000 tulpen, 10.000 rozen. En we planten elk jaar nieuwe bloemen aan. De tulpen, bijvoorbeeld, bloeien tot mei. Dan verwijderen we ze en planten we eenjarige bloemen zoals begonia's in de plaats. Dat betekent dus opnieuw 30.000 putjes maken.'

Je bent hier het hele jaar door aan het werk, ook in weer en wind. Snak je soms niet naar een warme kantoorjob?

'Maar kijk eens naar mijn kantoor. Ik heb toch de mooiste werkomgeving van het land? Bovendien krijgen we veel leuke reacties van de bezoekers op ons werk.'

Ook bekende bezoekers?

'Geloof het of niet, vorige week wandelde koningin Paola hier nog voorbij. We zien ook wel eens een minister. De ministerraad vergaderde een tijdje geleden in het Koloniënpaleis en dan kwam er al eens eentje buiten een luchtje scheppen.'

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
02-769 52 11, www.africamuseum.be
www.natuurenbos.be



Opletten voor stekels

JOS MEEUS
HOOFDTUINIER

ROZENTUIN COLOMA, SINT-PIETERS-LEEUEW

Jos Meeus kent bijna alle 3500 rozensoorten van Rozentuin Coloma bij naam. Al vijftien jaar lang zorgt hij samen met zijn tuinploeg elk voorjaar opnieuw voor een kleurenpracht. 'Bezoekers komen uit alle hoeken van de wereld', glundert Jos trots. 'Je zou verbaasd staan hoeveel Japanners naar hier komen om de rozen te bewonderen.'

Wat vind je zelf de mooiste roos?

'De Guirlande d' Amour. Een klimroos met witte bloemen, een aanrader voor elke tuin. Ik kan nog echt vol bewondering staan voor een mooie roos.'

Het snoeiwerk lijkt niet zo eenvoudig met al die doornen.

'Een roos heeft geen doornen, wel stekels. Een fout die je wel vaker hoort. Ik prik me nog steeds na al die jaren. Sommige stekels staan als weerhaakjes op de stengel. Die maken stevige krassen in je arm. Als ik aan het eind van de bloeiperiode de bloemen knip, draag ik altijd een handschoen aan mijn linkerhand. Zo bescherm ik me tegen bijen die zich in de bloem durven verstoppen. Tuinieren is niet ongevaarlijk hoor.' (lacht)

Waarom ben je tuinier geworden?

'Het zit in mijn bloed. Mijn vader was hoofd tuinier in het Park van Tervuren. Ook mijn zoon is gek op groen. Hij is bloemist.'

Marie Curie, Chicago Peace... De rozensoorten hebben de gekste namen. Welke naam vind jij het vreemdst?

'Wat dacht je van Sex Erectie? Die roos bestaat echt. Enkele jaren geleden was er een groep kloosterzusters uit Westerlo op bezoek. Dames op leeftijd en ze hadden allemaal een vouwstoeltje bij. Telkens we ergens stopten, gingen ze in een halve cirkel rond mij zitten. Toen ze me de mooiste roos vroegen, bracht ik hen naar de Sex Erectie. Ze vielen bijna van hun stoeltjes van het lachen.'

Rozentuin Coloma
J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02-454 86 33, www.natuurenbos.be

GG

GEHEIME PLEKKEN VAN DE GROENE GORDEL

**“De vaartdijk tussen
Leuven en Mechelen.
Geweldige plek om
te fietsen.”**



GG ID

naam Ronny Mosuse

leeftijd 39 jaar

beroep muzikant

favoriete plekje De vaartdijk tussen Leuven en Mechelen. Geweldige plek om te fietsen.

leukste winkel: Raar maar waar, de doe-het-zelfzaak in de buurt.

Lekkerste eten Kasteel Diependael in Elewijt, maar evengoed de frietjes van een van de vele frituren langs de Tervuursesteenweg. En ik drink graag eens Ne Nele, het plaatselijke bier van Hofstade.

Bezoekerstip voor kinderen De 'plage', het Bloso-centrum Hofstade. De speeltuin werd er volledig vernieuwd.

GG ID

naam Zjef Vanuysel

leeftijd 65 jaar

beroep kleinkunstzanger/architect

favoriete plekje Het natuurgebied De Doode Bemde in Neerijse, in de vallei van de IJse. Hier kan je de mooiste natuurwandelingen maken.

leukste winkel Het Appelfabriekje aan de Wolfshaegen in Neerijse

Lekkerste eten Dat doe ik in restaurant Arenberg in Heverlee, of in Villa San Martino in Oud-Heverlee. Mijn favoriete streekproducten zijn de overheerlijke Vlaams-Brabantse tafeldruif en een glaasje Chardonnay Meerdael.

bezoekerstip voor kinderen Speelpark Zoet Water in Oud-Heverlee.



**“Vlaams-Brabantse
tafeldruif en een glaasje
Chardonnay Meerdael.”**

“De grandeur van het bos verraadt zijn lange geschiedenis.”



GG ID

naam Tomas Vanuffelen

leeftijd 26 jaar

beroep zanger/muzikant/journalist

favoriete plekje Er is geen mooiere plek om te gaan joggen of te mountainbiken dan het Meerdaalwoud. De grandeur van het bos verraadt zijn lange geschiedenis.

leukste winkel Als je houdt van streekproducten moet je zeker eens binnenwippen in het Streekproductencentrum in Halle.

lekkerste eten Ik hou wel van een authentieke geuze of het typische lambiekbier. Uit eten doe ik graag waar eenvoudige maar lekkere gerechten worden gemaakt, zoals in Brasserie Saint-Jean in Oud-Heverlee.

bezoekerstip voor kinderen Het Kasteel van Beersel, een indrukwekkende plek waar kinderen met plezier geschiedenis leren. Er bestaat zelfs een album van Suske en Wiske over.

GG ID

naam Johan Verminnen

leeftijd 59

beroep zanger

favoriete plekje Aan de radartoren langs de Romeinsebaan, zowat op de scheiding van Wemmel en Meise. Van hieruit heb je een prachtig zicht over Brussel en het groen rond de stad.

leukste winkel Ik zeg het niet graag, maar geef mij maar de lokale krantenwinkel. Ik ben een verstokte roker en haal er mijn o zo nodige 'gerief' (licht). Over de gewestgrens, in Brussel, zie je me vaak in de muziekwinkel Collector's Item aan het Beursgebouw. Ik vind er rekken vol relikwieën in de vorm van oude platen.

lekkerste eten De onvervalste Geuze van brouwerij Boon met daarbij een boterham met platte kaas, pijpajuntjes, rammenas en radijsjes. Uit eten doe ik graag in De Pajot in Neerpede, dat ligt in Anderlecht nabij de grens met Dilbeek.

Bezoekerstip voor kinderen Er is niets mooier dan het speelgroen van het Provinciedomein Huizingen.

“De onvervalste Geuze van brouwerij Boon met daarbij een boterham met platte kaas”



L'amour à

GG FIETSEN IN DE
DRUIVENSTREEK



bicyclette

Nergens hangt er zoveel romantiek in de lucht als in de Groene Gordel. De mooiste parken en tuinen, charmante kasteeldomeinen, statige bomendreeven, bossen, bankjes, kortom alles om olinders in de buik te krijgen. We fietsen in het spoor van romantici Steven en Ilse door de Druivenstreek.

'De Druivenstreek', duidt Steven aan op de kaart. 'Dat klinkt al een beetje romantisch, niet? En met **het Warandepark in Tervuren** als vertrekpunt kan het niet stuk.' Goed idee, vindt Ilse. De fietsen gaan de wagen in en niet veel later zitten ze allebei op het terras van Het Bootjeshuis aan de rand van een glinsterende vijver. Het majestueuze park strekt zich voor hen uit, een schitterend uitzicht. Aarts-hertogen Albrecht en Isabella hielden vierhonderd jaar geleden blijkbaar ook van wat romantiek. Ze wisten alleszins de juiste plek te kiezen: dit park en de aanpalende Warande was ooit hun jachtgebied. De ruïnes van hun liefdesnestje – het **hertogelijk paleis** - staan er nog.

Het Bootjeshuis ligt aan **knooppunt 46** van het fietsnetwerk Dijleland. Steven tekende een route uit die ons door een groot deel van de druivenstreek voert. Eerst volgen we de pijlen naar **knooppunt 60**. We fietsen voorbij de Sint-Hubertuskapel aan de rand van het Warandebos, opgetrokken in opdracht van Albrecht en Isabella. De kapel zou gebouwd zijn op de plaats waar de heilige Hubertus in 727 overleden is. 'Maar ik denk dat Albrecht en Isabella gewoon de mooiste plek hebben gekozen', zegt Ilse. De monumentale kapel kijkt uit over de vijvers van het park aan de ene kant, en aan de andere kant kijk je tussen de gebouwen van **Kazerne Panquin** door tot het centrum van Tervuren. Deze hoefijzervormige ka-

Museum
Midden-Afrika



Arboretum
van Terouren



FACTS | KNOOPPUNTEN

Deze fietslus vertrekt aan knooppunt 46 van het fietsnetwerk Dijleland. Vervolgens volg je de knooppunten 60, 44, 40, 6, 7, 57, 8, 45 en 46. De tocht is 29,4 kilometer lang.

zerne was ooit de woning van het kasteelpersoneel van het hertogelijk paleis, maar wel pas lang na de bestuursperiode van het bekendste hertogenpaar.

De tocht gaat verder langs de rand van het Warandebos en duikt aan knooppunt 60 het Kapucijnenbos in, richting **knooppunt 44**. We komen aan het **Arboretum van Terouren**, een unieke plek. Een zekere Charles Bommer startte dit arboretum in 1902. De man was conservator van de Nationale Plantentuin in Meise. Hij plantte soorten met eenzelfde herkomst samen in grote groepen die elk bijna een bos op zich vormen. Er staan in totaal 470 boomsoorten uit heel de wereld. >

Overijse

Het meest romantische fruit?
Een tabeldruif natuurlijk!



**FACTS | STIPPEL
JE EIGEN ROUTE UIT!**

Wil je ook de romantische toer op? Het park van Tervuren en de Druivenstreek kennen we intussen, maar wat dacht je van een tochtje langs het Kasteel van Gaasbeek en de Rozentuin Coloma? Of van het historische hart van Grimbergen naar het kanaal Brussel-Willebroek om naar de voorbijglijdende boten te kijken? Romantische routes volop in de Groene Gordel!

Met een fietsnetwerkkkaart bepaal je heel eenvoudig je eigen tocht. Je plooit de kaart open en je stipfelt je traject uit aan de hand van de knooppunten. Daarna volg je gewoon deze nummers op de bordjes langsheen de weg.

Er zijn drie fietsnetwerkkkaarten in de Groene Gordel: Dijleland, Brabantse Kouters en Pajottenland & Zennevallei. De kaarten kosten vijf euro. Je vindt ze bij de toeristische diensten in de provincie Vlaams-Brabant of je kan ze bestellen via

www.toerismevlaamsbrabant.be

> **Wonderbaarlijke genezing**

Een schitterende bomendreef leidt ons naar het lieflijk Onze-Lieve-Vrouwekerkje van **Jezus-Eik**. De kerk dateert van de zeventiende eeuw maar deze plek is al veel langer een bedevaartsoord. Pelgrims kwamen van overal om een Mariabeeldje te aanbidden dat aan een imposante eik hing. De pelgrimage zou enkele wonderbaarlijke genezingen hebben opgebracht. Vandaag is Jezus-Eik vooral een bedevaartsoord voor wie van lekker eten houdt. Wie wat meer tijd heeft dan onze fietsers kan romantisch dineren in een van de gezellige restaurantjes.

Knooppunt 40 brengt Steven en Ilse naar het centrum van **Overijse**, langs dure villawijken en af en toe een seristenwoning met nog enkele **serres** naast. Ooit was Overijse een glazen dorp, net als Tervuren, Huldenberg en Hoeilaart. In 1961 telde de streek niet minder dan 35.000 serres vol heerlijke tafeldruiven. Vandaag houden nog enkele telers de traditie levend. De tafel-

druif is nog steeds een superlekker en gezond streekproduct dat kan rekenen op een Europese oorsprongsbenaming.

Nu is het stevig klimmen geblazen. De Grotstraat stijgt van Overijse naar het Duisburgs plateau. Op het hoogste punt staat Hof Ter Geiten, een achttiende-eeuwse vierkantshoeve met een prachtig uitzicht. Beneden in de groene vallei duiken nog enkele serres op. De weg verandert in een onverhard baantje dat af en toe diep in het plateau snijdt. Via **knooppunten 6 en 7** laten we ons bollen naar **Huldenberg** om dan weer recht op de trappers te gaan over de heuvels van het Dijleland, richting **knooppunten 57 en 8**. We komen in Duisburg en duiken de velden in richting **Vossem (knooppunt 45)**.

In den Congo

De klokkentoren van de twaalfde-eeuwse **Sint-Pauluskerk** is van ver te zien. We fietsen het riviertje De Voer over en komen aan het mooie dorpsplein. Een kasseibaantje kronkelt om de kerk heen. In het café **In den Congo** kost een pint amper één euro, het zou het goedkoopste café van Vlaanderen kunnen zijn. Perfect voor een korte stop. 'Voor onze klanten is het leven al duur genoeg', lacht de cafébaas. De zaak is bijna honderd jaar en nog het enige café onder de kerktoren van het dorp.

Het is nu niet ver meer want we komen opnieuw aan de rand van het Warandepark. Via de Vossevijver bereiken we het **Spaans Huis**, een mooie watermolen aan de rand van het bos. De molen staat er al minstens sinds de dertiende eeuw, maar het waren aartshertogen Albrecht en Isabella die het pand in de zeventiende eeuw zijn huidige vorm gaven. Het werd onlangs nog mooi gerestaureerd.

De route volgt de rand van de vijvers, voorbij het imposante gebouw van het **Koninklijk Museum voor Midden-Afrika** en het **Koloniënpaleis**. Koninklijke gebouwen. Leopold II liet ze honderd jaar geleden optrekken. Het museum moest een uitstalraam worden van 'zijn' kolonie Congo. Het beschikt over 's werelds rijkste en meest befaamde verzameling etnografische voorwerpen uit Centraal-Afrika. Bovendien liet ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley zijn archief volledig in handen van het museum. Je weet wel, die van 'Doctor Livingstone, I presume?'

Het Bootjeshuis komt opnieuw in zicht. Het terras lonkt om – romantisch – na te genieten van de tocht.

MET
**BELGERINKEL
NAAR DE
WINKEL**
VAN 7 MEI TOT 11 JUNI 2011
EEN INITIATIEF VAN
BOND BETER LEEFMILIEU
UNIZO & CM

**MET BELGERINKEL NAAR
DE WINKEL!**

Al 10 jaar lang organiseert de Bond Beter Leefmilieu in mei de actie 'Met Belgerinkel naar de winkel'. Samen met UNIZO moedigen ze iedereen aan om naar de lokale handelaars te fietsen. Dit jaar is het thema 'L'amour à bicyclette.' Elke boodschap die je met je fiets doet, is goed voor een stempel op je spaarkkaart. Je kan sparen voor een originele picknick poncho en maakt kans op een romantisch fietsweekend in Parijs. Meer info op www.belgerinkel.be

Huldenberg



Warandebos



Koloniënpaleis

FACTS | TUSSEN LEUVEN EN AFRIKA

Toerisme Leuven heeft in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant een ideaal pakket klaar voor een sportief-culturele daguitstap in het Dijleland. Je vertrekt in Leuven aan M, het vernieuwde stadsmuseum voor een rit van 58 kilometer vol (Afrikaanse!) cultuur en natuur, knappe historische gebouwen en lekkere verrassingen.

INCLUSIEF:

- Een uitgebreid ontbijt in het gezellige M-Café in Leuven.
- Gratis toegang tot het Leuvense stadsmuseum M.
- Gratis toegang tot het Afrikamuseum in Tervuren.
- Een Afrikaanse lunch in de cafetaria van het Afrikamuseum.
- Een versnapering in een horecazaak aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.
- Korting bij fietsverhuur in het Fietspunt Leuven.
- Een toeristisch infopakket van Toerisme Leuven.

Bestellen of meer info?

Toerisme Leuven, 016-20 30 20
toerisme@leuven.be

OP BEZOEK BIJ DE BUREN (1)

LEUVEN

De torentjes van het stadhuis van Leuven zijn wereldberoemd. Maar deze kunststad heeft nog zoveel meer te bieden.

De Sint-Pieterskerk is net als het stadhuis een parel van Brabantse laatgotiek. Het Groot Begijnhof is UNESCO-werelderfgoed en aan de rand van Leuven schitteren enkele fraaie abdijen. De Katholieke Universiteit is de oudste van de Lage Landen en laat al zes eeuwen haar sporen na. De universiteit ontwikkelde het wetenschappelijk wandelparcours Aha! WetenStappen, een tocht van 13 kilometer langs de verschillende faculteiten en drie hogescholen. Je vindt er telkens een groot paneel. Tot 2012 staat de wandeling in het teken van passie.

Blerstad

De brouwerstraditie startte in 1336. Stella vindt er nog steeds een thuis en ook Huisbrouwerij Domus is er actief. Cafés en terrasjes zijn er in overvloed, de Oude Markt is niet voor niets 'de langste toeg van Europa'. Eén keer per jaar wijken de tafels en stoelen er voor duizenden muzikanten tijdens het stadsfestival Marktrock. En er is nog zoveel meer te beleven, zoals Hapje-Tapje, Beleuvenissen, beiaardconcerten, Paasfeesten, kerstmarkt ... Kunst vind je in M, het nieuwe museum van de stad en een fraai ontwerp van architect Stéphane Beel.

Stadsvernieuwing

Leuven is dan wel eeuwenoud, de stad verandert nog elke dag. De Vaartkom ondergaat een metamorfose waar menig architect jaloers op is. Aan de achterzijde van het station verrijzen de modernste kantoor- en wooncomplexen.

De stad is ook verrassend groen. De Kruidtuin is de oudste plantentuin van België en nodigt uit op een geurige wandeling.





CHARDONNAY
MEERDAEL



BEVERSE
BRANDNETELKAAS



PAJOTTENLANDER
ZOMERFRUIT



MANDJESKAAS



HOEILAARTSE
KAASTAART

GUUKSE
TREEZEBEES



PITTIGE BROODJES MET
ABDIJKAAS EN TUINKRUIDEN



VLAAMS-BRABANTSE
TAFELDRUIF



Recepten voor de picknickmand

Een dekentje, een goedgevulde picknickmand en een mooie omgeving. Meer heb je niet nodig voor een geslaagde picknick in de Groene Gordel.



HOELAARTSE KAASTAART

Ingrediënten voor het deeg:

175 g zelfrijzende bloem, losgeklopt ei, 50 g zachte boter (niet gesmolten), 2 el suiker, 2 el melk, mespuntje zout

Ingrediënten voor de kaasvulling:

500 g Beerselse mandjeskaas van Kaasmakerij Walschot, 250 g suiker, 1 pakje vanillesuiker, 5 eigelen, 5 stijf opgeklopte eiwitten, appelmoes, 2 el vanille puddingpoeder, 2 el rum of naar smaak, 2 el amandelextract, 100 g fijn-gemalen amandelen.

Bereiding: Klop voor het deeg het ei los samen met de suiker en de melk. Doe de bloem in een grote kom, voeg het eimengsel toe en meng rustig. Voeg er vervolgens de zachte boter bij en meng alles tot al het vocht is opgenomen door de bloem. Bewerk het deeg verder met de handen op een met bloem bestrooide tafel tot het niet meer kleeft.

Laat de mandjeskaas goed uitlekken en doe ze in een kom. Vermeng de melk met het vanillepoeder en de fijn-gemalen amandelen. Voeg vervolgens bij de mandjeskaas het eigeel, suiker, vanillesuiker, rum, amandelextract en het melkmengsel. Meng er tenslotte het zeer stijf geklopte eiwit bij.

Rol het deeg uit en leg het in een taartvorm. Bedek het met een laagje moes. Vul dan met de kaasbereiding. Bak in een voorverwarmde oven: 45 minuten op 200°C.

PITTIGE BROODJES MET ABDIJKAAS EN TUINKRUIDEN

(voor 6 personen)



Ingrediënten: 250 g zelfrijzende bloem of 250 g witte bloem en 4 tl bakpoeder, snuifje zout, enkele snuifjes zwarte peper, 125 g Affligem kaas geraspt, 2 losgeklopte eieren, 50 g boter, 3 el fijn-gehakte, gemengde verse kruiden zoals tijm, sally en marjorein. Ook kruiden als rozemarijn, basilicum of peterselle kunnen naar smaak gebruikt worden. 1,5 dl melk + beetje extra om de scones mee te bestrijken, sesamzaadjes ter afwerking

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180°C en vet een bakplaat lichtjes in.

Smelt de boter op een laag vuur. Meng in een kom bloem, zout en peper. Maak een holletje in het midden van het meelmengsel en voeg eerst de boter en dan de helft van de melk toe. Meng voorzichtig. Voeg dan het ei, de verse kruiden en de kaas toe en roer opnieuw. Voeg vervolgens de rest van de melk toe en meng tot je een zacht maar niet kleverig deeg hebt.

Leg het deeg op een lichtbebloemd werkblad. Kneed het voorzichtig gedurende 1 minuut of tot het zacht is.

Verdeel het deeg dan in ca. 12 gelijke porties, en maak er bovenaan een knipje in. Rol elke portie tot een ruwe bal.



Leg de scones op de ingevette bakplaat, en zorg ervoor dat ze elkaar niet raken. Bestrijk ze met een beetje melk voor de glans en bestrooi ze met de sesamzaadjes.

Bak de scones 15-20 minuten in de oven tot ze mooi lichtbruin zijn en een beetje hol klinken als je op de onderkant klopt. Leg de scones op een rooster en laat ze enkele minuten afkoelen. Je kan ze warm of koud opeten. Je kan de scones 24 uur bewaren in een luchtdichte doos.

ASPERGES MET AARDBEIEN

(voor 4 personen)

Ingrediënten: 500 g aardbeien, 500 g witte asperges uit Keerbergen, een handjevol verse kervel

Voor de vinaigrette: 6 el druivenpitolie, 3 el sherryazijn, 1 el vloeibare acacia-honing (bijvoorbeeld van de ambachtelijke imkerij Leon Nachtergaele in Opwijk), zout, vers gemalen zwarte peper

Bereiding: Pocheer de geschilde en kleingesneden asperges 5 minuten in kokend gezouten water en zorg dat ze beetbaar blijven. Giet af, laat uitlekken en afkoelen. Verdeel met de schoongemaakte en gewassen aardbeien over schaaltes of dessertborden. Bereid de vinaigrette en bedruip daarmee de bereiding. Garneer met plukjes verse kervel en serveer als voorgerecht.

Lekkere weetjes: Serveer het aspergeslaatje met aardbeien eventueel op een bedje van eikenblad- of andere sla. Voeg de aardbeien net voor het serveren toe aan het slaatje.





Affligem Hoppeland



Weet je dat de regio Affligem-Asse-Aalst van oudsher dé hopstreek bij uitstek is? De hop werd het groene goud genoemd omdat ze welvaart bracht voor de hele regio. Deze eeuwenoude landbouwtraditie ervaar je hier nog steeds. Met het project 'Affligem Hoppeland' werd Affligem zelfs verkozen tot Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land voor Vlaams-Brabant.

De vzw Tafelen in Vlaanderen ging in elke provincie op zoek naar de culinair-toeristische ambassadeur, een smaakmaker voor de hele regio. In Vlaams-Brabant haalde Affligem het van Beersel, Diest, Leuven en Hoegaarden. Het hoeft niet te verbazen, want in Affligem word je echt ondergedompeld in de wereld van de hop. Deze plant is een belangrijk bestanddeel van bier en dus onmisbaar in het Bourgondische leven in de Groene Gordel.



In groep of alleen

Kies uit drie culinaire groepsarrangementen – Hopbelle, Hoppeland en Half Hoppe – die je meevoeren langs hopvelden en de Abdij van Affligem. Speur naar de smaak van hop in het Affligembier, proef de abdijkaas en geniet van een hoprijk degustatiemenu.

Ga je liever alleen op pad? Dan kan je kiezen uit drie wandelingen: de Hopbelle wandeling, de Hop- en Kluiswandeling, de Hopcultuurtrip - die je de mooiste plekjes van Affligem tonen. Op de website www.toerismeaffligem.be kan je een wegbeschrijving, een kaartje en informatie downloaden over de bezienswaardigheden die je op je weg tegen komt. Als je deze wandeling toch met de familie of vrienden doet, staat er een enthousiaste gids klaar die je gratis wil begeleiden. Natuurlijk moet je hop ook echt geproefd hebben. De lokale restaurants Gasthof D'Oude Brouwerij, De Ganck, Loanton, Anobesia en Hostellerie Affligem stellen je met plezier hun hopmenu op basis van streekproducten voor. In 't Gasthof d' Oude Brouwerij kan je bij een degustatie proeven van de Affligemse bieren.

Hopweekend

Het hopweekend in maart is een jaarlijks gastronomisch hoogtepunt met tal van activiteiten. Het weekend van 19 en 20 maart 2011 staat in het teken van de hopkeestenoogst. De hopscheuten, een ware delicatessen, worden dan geoogst en met veel zorg geserveerd door de plaatselijke restaurants. Dat moet je proeven! Doorspoelen doe je met een glaasje hopjenever.

Toerisme Affligem

053-64 72 22, info@affligem.be, www.toerismeaffligem.be

ERFGOEDPARELS ZETTEN DEUR OP EEN KIER

Wist je dat in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek één van de mooiste en best bewaarde retabels in ons land staat? Dat het oudste kerkje van Vlaams-Brabant – de Veronakapel in Leefdaal – een keizerlijk geheim verbergt? En dat er zo nog veel meer verscholen erfgoedparels te ontdekken zijn?

Het cultuurhistorisch project 'Op een kier' zet tientallen monumenten drie zondagen lang in de kijker. Ieder monument met een andere boeiende geschiedenis, een ongekende schoonheid en een pakkende legende. Een gids vertelt er je graag alles over. 'Op een kier' loopt op zondag 15 mei, 19 juni en 17 juli, telkens van 14 tot 18 uur.

OP BEZOEK BIJ DE BUREN

HAGELAND

Eindeloze rijen fruitbomen, zalige provinciestedjes, wijnhellingen en een rijke geschiedenis. Het Hageland is het wandelland bij uitstek.

Het Hageland strekt zich uit ten oosten van de Groene Gordel, van Leuven tot de provinciegrenzen met Limburg, Antwerpen, Luik en Waals-Brabant. Je vindt er honderden kilometers bewegwijzerde wandelpaden en fraaie landschapswandelingen. In de lente kleuren de bloesems op de eindeloze rijen fruitbomen de hele streek in witte en roze tinten.

Wijn en bier

Geniet onderweg van een heerlijk streekproduct of bestel een glaasje Hagelandse wijn op een zonnig terras. Al in de dertiende eeuw groeiden er immers wijnranken op deze heuvels. Hageland is ook bierland, met tal van kleine huisbrouwerijen en Hoegaarden als bekendste exportproduct. Het bezoekerscentrum 't Wit Gebrouw vertelt je graag de geschiedenis van dit witbier.

Stadjes en erfgoed

Het is hier ook prachtig fietsen. Het fietsnetwerk telt 670 kilometer bewegwijzerde routes en sluit aan op dat van andere provincies en het Dijleland. Bestemmingen genoeg. Ontdek één van de 6 zalige provinciestedjes met een rijke geschiedenis: Diest, Tienen, Aarschot, Zoutleeuw, Landen en Scherpenheuvel-Zichem. Meer erfgoed vind je in Sint-Pieters-Rode waar het prachtige Kasteel van Horst herinnert aan ridders en jonkvrouwen. Of bezoek het Suikermuseum in Tienen, de Abdij van Averbode, de provinciedomeinen Het Vinne – het grootste natuurlijke meer van 't land - in Zoutleeuw en Halve Maan in Diest.

www.hageland.be



Spelregels:

Dit spel speel je van jong naar oud. De jongste speler mag eerst, de oudste het laatst. Elke speler neemt een pion en vertrekt aan 'start'. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en ga evenveel vakjes vooruit als je ogen hebt gegooid. Kom je op een speciaal vakje, lees dan de opdracht en voer ze uit. Wie het eerst vakje 50 bereikt, is de winnaar.

GG

Ganzenbord



02 Provincie domein Hulzingen

Goed voor een hele dag kinderpret. Je ravot eindeloos in het openluchtwembad, de knuffelweide en de speeltuinen, maar daardoor verlies je de tijd uit het oog. Twee beurten overslaan.

03 Speelbos Everzwijnbad

Klauteren en klimmen in het Meerdaalwoud. Je haast je over de slingerbrug naar vakje nummer 11.

08 Papiermolen Herisem

Maak je eigen papier en neem de tijd om het te zien drogen. Wacht hier tot alle spelers je hebben ingehaald.

13 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Ontdek het zwarte continent, sta oog in oog met een leeuw en probeer de djembés uit. Dans voorbij alle andere spelers. Verplaats je naar het vakje voor de speler die vooraan staat. Ben je dat zelf, dan blijf je staan.

21 Fietsen langs bos en spel

Deze kindvriendelijke fietsroute brengt je door het speelbos Everzwijnbad en het speelpark Zoet Water. Met de fiets ben je sneller dan de rest. Ga vier plaatsen verder.

24 Living Tomorrow

De snuffjes van morgen, vandaag. Jouw toekomst hangt van de volgende worp af. Werp je één, drie of vijf, dan vlieg je naar vakje 36. Twee of vier? Beurt overslaan. Zes? Ga terug naar vakje 5.



30 Sportimonium

Trek een sprintje in de volkssporttuin en gooi nog eens met de dobbelsteen.

33 Het Museum voor de Oudere Technieken

Bak je eigen brood, beleef hoe een smid ijzer bewerkt, leer spelenderwijs alles over hout. Met al deze kennis heb je een stapje voor. De speler die na jou komt moet een beurt overslaan.

38 Bloso-centrum Hofstade

Ravot in de speeltuin, lig languit op het strand of plons in het water. Je blijft hier graag nog wat langer, dus sla een beurt over.

42 Kasteel van Beersel

Je beklimt de torens van het kasteel maar bent onvoorzichtig en je valt van de trappen. Ga terug naar start.

45 Het Kasteel van Gaasbeek

Als een echte middeleeuwse ridder dool je door de gangen van dit unieke kasteel. Het duurt een tijdje om je in je harnas te hijsen. Sla een beurt over.

48 Volkssterrenwacht Mira

Onder een fonkelende sterrenhemel droom je al van winst. Je mag nog één keer werpen.

NOG 'KIDS' UITSTAPPEN IN DE GROENE GORDEL



PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN

Torleylaan 100
1654 Beersel
02-383 00 20
provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/huizingen

SPEELZONE EVERZWIJBAD

Volg de pijltjes vanaf de parking aan de kruising van de Weertse Dreef en de Herculesdreef in Oud-Heverlee.
www.meerdaalwoud.be

KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
02-769 52 11
www.africamuseum.be
info@africamuseum.be

PAPIERMOLEN HERISEM

Fabriekstraat 20
1652 Alsemberg
02-381 07 70
myriam@herisem.be
www.herisem.be



FIETSEN LANGS BOS EN SPEL

Deze lus van 13,3 km volgt het fietsnetwerk Dijleland en Hageland langs de knooppunten: 1, 76, 78, 79 en 1.
www.toerismevlaamsbraabant.be

KASTEEL VAN GAASBEEK

Kasteelstraat 40
1750 Gaasbeek
02-531.01.30
www.kasteelvangaasbeek.be
kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

MUSEUM VOOR DE OUDERE TECHNIEKEN

Guldendal 20
1850 Grimbergen
02-270 81 11
info@mot.be
www.mot.be

SPORTIMONIUM

Bloso-domein
Trianondreef 19
1981 Hofstade
015- 61 82 22
sportimonium@sportimonium.be
www.sportimonium.be

KASTEEL VAN BEERSEL

Lotsestraat z/n
1650 Beersel
02-359 16 46
www.beersel.be
info@beersel.be

BLOSO-CENTRUM HOFSTADE

Tervuursesteenweg z/n
1981 Hofstade
015-61 83 60
hofstade@bloso.be



VOLKSSTERRENWACHT MIRA

Abdijstraat 22
1850 Grimbergen
02-269 12 80
info@mira.be
www.mira.be

LIVING TOMORROW

Indringingsweg 1
1800 Vilvoorde
02-263 01 33
info@livingtomorrow.be
www.livtom.be





Allemaal kampioen!

Moyra (8) bestudeert de uitrusting waarmee poolreiziger Dixie Dansercoer Antarctica heeft overgestoken. 'Strandslippers op de Zuidpool? Dat klopt niet!', giert ze het uit. Alweer een opdracht van haar speurboekje opgelost. Het is een superleuk verjaardagsfeestje in het Sportimonium in het Bloso-domein Hofstade. >



Op zoek naar een originele activiteit op woensdagnamiddag met de kinderen? Of een sportieve gezinsuitstap? Een kinderfeestje? Dan moet je zeker het Sportimonium ontdekken. Het is veel meer dan een museum over sport. Je duikt er echt in het sportverleden, geniet van glorieuze sportmomenten en beleeft er topprestaties van sporters met wereldfaam. Je kan bovendien je kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en evenwicht meten met atleten als roeier Christophe Raes, turnster Aagje Vanwalleghem en spurtkampioene Hanna Mariën. En heb je al gehoord van krulbollen, struifwerpen, liggende wipschieten, gaibollen of trabollen? Het Sportimonium daagt je uit om deze vaak vergeten volkssporten zelf uit te proberen in de modern aangelegde volkssporttuin.

> De jarige Moyra kon geen leukere plek uitgekozen hebben om haar vriendjes te trakteren op een feestje. Met hun speurboekjes in de hand hollen de kinderen door de gangen vol sportcuriosa, uitrustingen van bekende atleten en affiches. Ze stoten op een volledig metalen fiets van 1885, het motorcrosspak van Stefan Everts en veel meer verrassende dingen. 'Waw, kan jij dat optillen?', vraagt Zeno (7) aan zijn vriend Wout naast hem. Ze staan met open mond te staren naar een halter met grote, ronde gewichten die er behoorlijk zwaar uit ziet.

Gouden medaille

De laatste opdracht in het boekje brengt hen naar de Olympische Passage waar medailles en andere voorwerpen herinneren aan onze Olympische helden. Eén van de blikvangers zijn de spikes van Tia Hellebaut, die met de hoogste sprong goud haalde in Peking. Heel bijzonder is de Olympische vlag van toen de Spelen in Antwerpen plaatsvonden. Dat was in 1920. De vlag is één van de oudste ter wereld met de gekende vijf gekleurde cirkels.

Na het sportieve speurwerk is het tijd om zelf aan het sporten te gaan. Speelvogel – zo heet een begeleider hier - Els zet de enthousiaste bende in beweging op het parcours 'Meten met Atleten'. Ine (7) en Eva (7) willen wel eens weten of ze een beter resultaat kunnen neerzetten dan Aagje Vanwalleghem. Eerst het verspringen vanuit stilstand. Verder dan 85 centimeter raken de vriendinnetjes niet. Aagje haalde 2 meter en 12 centimeter. Snelheid dan maar. Hoe vaak tikte Aagje de twee bokszakken aan? Liefst 138 keer. Ine en Eva haalden allebei 62

“Je duikt er recht in het sportverleden, geniet van glorieuze sportmomenten en beleeft er topprestaties van sporters met wereldfaam”



keer. ‘Ach, we hebben nog tijd om te oefenen, hé’, lacht Eva.

Sjoelbak

Het weer laat een bezoekje aan de volkssporttuin niet toe, maar de kinderen kunnen zich nog volop laten gaan in het Sportlabo. Hier staan oude volksporten als de sjoelbak, het tonspel, de stangenbiljart en de klimbak. Leuk voor jong en oud. Als herinnering krijgen alle feestvierdertjes nog een medaille en een heus sportdiploma mee naar huis.

www.sportimonium.be

Voor ieder een sport



Je kan oneindig wandelen en fietsen in de Groene Gordel, maar ook andere sportievelingen komen absoluut aan hun trekken.

Op het water

Wie een avontuurlijke rivier met de kajak of kano wil bedwingen, hoeft niet naar de Ardennen. Natur-Natur organiseert afvaarten van de Dijle, van Korbeek-Dijle tot Leuven. Wie wil, kan zelfs de rivier bedwingen als een heuse Viking, net als de Vikingen 1100 jaar geleden. De helm krijg je er bij.

Het Bloso-domein Hofstade is de ideale plek voor al wie houdt van outdoor watersporten. Op een wateroppervlak van liefst 35 hectaren kan je naar hartenlust windsurfen, zeilen, kajakken of vloten. Vlakbij het veelzijdige recreatiedomein vind je een sporthal voor indoorsporten en een zwembad. Op het domein zelf vind je wandelpaden, mountainbike- en fietsroutes, speeltuinen, Finse Pistes (voor joggers) en een 650 meter lang strand met bewaakte zwemzone.

www.bloso.be/centra/hofstade

www.natur-natur.be

Te paard

Paardenliefhebbers vinden in de Groene Gordel de mooiste ruiterroutes door bossen en velden.

In Oud-Heverlee vertrekt het Warandepad voor een tocht van 28 kilometer over prachtig aangelegde bospaden, ruitersporen en holle wegen in het Meerdaalwoud en Heverleebos. Het Laarpad (19 km) vertrekt in Nederokkerzeel en brengt je over een boeiend en veilig parcours tot aan de rand van de luchthaven in Zaventem. Je kan ook met de paardenkoets door de streek. De Rappoort huifkartochten brengen je van Leuven naar Keerbergen en weer terug. Alle ruiterroutes – met kaartje en coördinaten – zijn gratis te downloaden op:

www.toerismevlaamsbrabant.be

Met de mountainbike

De heuvels van het Pajottenland, de bossen van het Dijleland en de velden van de Brabantse Kouters. Samen vormen ze het ideale parcours voor elke mountainbiker. Er zijn veel routes die de regio doorkruisen, netjes aangeduid met bordjes die je de weg wijzen en een overzichtsbord aan het beginpunt. Je kan de routes gratis downloaden – ook voor GPS- via:

www.toerismevlaamsbrabant.be

Ben jij een streekbierkenner?

In de Groene Gordel hoef je nooit ver te gaan of je stoot op een brouwerij. Soms eeuwenoud met recepten die al generaties lang gekoesterd worden, maar hier en daar ook nieuwe initiatieven van brouwers die met evenveel passie en vakmanschap het lekkerste bier maken. Niet alleen in het Pajottenland waar de lambik, de geuze en de kriek hun bakermat hebben, ook in het Dijleland en de Brabantse Kouters wordt volop schuimend bier gebrouwen. Hoeveel ken jij van deze streekbieren? Ben jij een streekbierkenner?

DOE DE TEST!



1

Een geuzestekerij brouwt niet zelf, maar mengt wel oude en jonge lambik om het verder te laten gisten tot geuze. Welke van deze drie is een geuzestekerij en geen brouwerij?

- A. Lindemans (Vlezenbeek)
- B. Girardin (Sint-Ulriks-Kapelle)
- C. Hanssens Artisaanaal (Dworp)

10

Kriek is ongetwijfeld het bekendste fruitbier. Maar welk bier heeft niet lambik als basis?

- A. Krieken Boerke
- B. Chapeau Banana
- C. Woudvruchten

9

Welk van deze bieren heeft het hoogste alcoholpercentage?

- A. Beersel Blond (Brouwerij 3 Fonteynen)
- B. Duivels Bier (Brouwerij Boon)
- C. Keizer Karel (Brouwerij Haacht)



2

Brouwer André Janssens maakt op de Dormaelhoeve in Tildonk wel een heel speciaal biertje. Wat maakt Hof ten Dormael uniek?

- A. het bier heeft een groene kleur
- B. gebrouwen met hop en gerst van eigen teelt
- C. de brouwketels worden met een houtvuur verwarmd

3

Wie geuze wil maken, moet geduld hebben. De naam 'Oude Geuze' is wettelijk beschermd en mag enkel gehanteerd worden als de gebruikte lambik een bepaalde leeftijd heeft. Hoe oud moet de lambik minstens zijn?

- A. achttien maanden
- B. drie jaar
- C. tien jaar

8

De jongste brouwerij in de Groene Gordel is Brouwerij Den Herberg, opgericht in 2008. De brouwerij...

- A. maakt uitsluitend alcoholvrij bier
- B. is volledig opgebouwd met tweedehands materiaal
- C. maakt alleen bier op vat

7

Welk bier wordt niet in de Groene Gordel gebrouwen?

- A. Speciale 1900
- B. Kastaar
- C. Liefmans Fruitesse

6

Lambik is de oudste van de nog bestaande bieren. Het bier overleeft allicht al sinds 1300 dankzij de passie van de brouwers en geuzestekers. Welke brouwerij of stekkerij is de jongste?

- A. Geuzestekkerij De Cam (Gooik)
- B. Brouwerij Boon (Lembeek)
- C. Brouwerij Oud Beersel (Beersel)

5

De wortels van Brouwerij De Block gaan ver terug in de tijd. Wanneer verwierf Henricus De Bloc het brouwersrecht?

- A. in de veertiende eeuw
- B. in de zestiende eeuw
- C. in 1795

4

Bier brouwen is – zo blijkt toch – een mannenberoep. Maar toch staat er een vrouw aan de wieg van een gekende brouwerij in de Groene Gordel. Welke?

- A. Brouwerij Palm
- B. Brouwerij Affligem
- C. Brouwerij Haacht

ANTWOORDEN

1. Sidy Hanssens maakt de lekkerste geuze maar brouwt het lambikbier niet zelf. (Antwoord C)
2. De Dormaelhoeve is een echte hoeve-brouwerij. Hop en gerst is van eigen teelt en de elektriciteit wordt zelfs opgewekt uit eigen koolzaad. (Antwoord B)
3. Oude Geuze wordt gemaakt van lambik van minstens drie jaar oud. (Antwoord B)
4. Anna Cornet bouwde in 1747 een kleine dorpsbrouwerij in Steenhuffel, de voorloper van Brouwerij Palm. (Antwoord A)
5. Henricus De Bloc verwierf het brouwersrecht in de veertiende eeuw. (Antwoord A)
6. Geuzesteker Karel Goddeau opende De Cam in 1997. De eerste sporen van Brouwerij Boon dateren al van 1680, in Brouwerij Oud Beersel wordt al sinds 1882 bier gebrouwen. (Antwoord A)
7. Speciale 1900 is een bier van Brouwerij Haacht, Kastaar van Brouwerij De Block in Peizegem. Brouwerij Liefmans ligt in Oudenaarde. (Antwoord C)
8. Bart Devillé en Ann Heremans bouwden hun brouwinstallatie met tweedehands materiaal. (Antwoord B)
9. Beersel Blond telt 7° alcohol, Duivels Bier 8° en Keizer Karel 8,5°. (Antwoord C)
10. Krieken Boerke van Brouwerij Angerik in Dilbeek is niet op basis van lambik. Chapeau Banana van Brouwerij De Troch en Woudvruchten van Brouwerij Timmermans wel. (Antwoord A)

JOUW RESULTAAT?

Heb je minder dan vijf juiste antwoorden? Rep je dan naar de Groene Gordel en proef er de lekkerste streekbieren. Jouw bierkennis moet dringend bijgeschaafd worden.

Heb je vijf of meer juiste antwoorden, maar minder dan acht? Je kent er iets van, maar wat extra proeverijen kunnen geen kwaad. Dus meteen naar de Groene Gordel voor de echte smaak van bier.

Heb je acht of meer juiste antwoorden? Proficiat, een smakelijke pint heeft nog maar weinig geheimen voor jou. En nu naar de Groene Gordel waar je het lekkerste bier van 't land vindt!



GG DIENSTEN

Plan alvast je bezoek aan de Groene Gordel! De toeristische diensten helpen je graag voort.

TOERISME VLAAMS-BRABANT

Provincieplein 1 | 3010 Leuven
T 016 26 76 20 | F 016 26 76 76
E toerisme@vlaamsbrabant.be
www.toerismevlaamsbrabant.be

TOERISME BEERSEL

Alsebergsesteenweg 1046
1652 Alseberg
T 02 359 17 31 | T 02 359 17 32
F 02 359 17 34
E toerisme@beersel.be
www.beersel.be

TOERISME BRABANTSE KOUTERS

Prinsenstraat 22 | 1850 Grimbergen
T 02 270 99 30 | F 02 270 99 30
E toerisme@brabantsekouters.be
www.brabantsekouters.be
www.grimbergen.be

TOERISME HULDENBERG

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1 | 3040 Huldenberg
T 02 686 61 65 | F 02 686 61 76
E toeristisdienst@huldenberg.be
www.huldenberg.be

WITLOOFMUSEUM KAMPENHOUT

Leuvensesteenweg 22
1910 Kampenhout
T 016 22 33 80 | F 016 23 40 81
E toerisme@kampenhout.be
E witloofmuseum@kampenhout.be
www.kampenhout.be/toerisme
www.witloofmuseum.be

TOERISME KORTENBERG

Dr. De Walsplein 30 | 3070 Kortenberg
T 02 755 22 82 | F 02 755 22 81
E toerisme@kortenberg.be
www.kortenberg.be

DIENST TOERISME OVERIJSE

De 'Vuurmolen'
Begijnhof 17
3090 Overijse
T 02 785 33 73 | F 02 687 77 22
E info@overijse.be
www.overijse.be

TOERISME SINT-PIETERS-LEEUV

Gemeentelijk toerismebureau Coloma
Jozef Depauwstraat 25
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 62 | T 02 371 63 15
F 02 331 18 71
E toerisme@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be

TOERISME TERVUREN

Brusselsesteenweg 9a
3080 Tervuren
T 02 769 20 81 | F 02 769 20 80
E toerisme@tervuren.be
www.tervuren.be

TOERISME PAJOTTENLAND EN ZENNEVALLEI

Historisch Stadhuis
Grote Markt 1 bus 1 | 1500 Halle
T 02 356 42 59 | F 02 361 33 50
E toerisme@halle.be
E pajottenland-zennevallei@halle.be
Kantoor Markvallei
Brusselstraat 1 | 1570 Galmaarden
T 054 58 91 67 | F 054 58 91 67
E markvallei@toerismepajottenland.be
www.toerismepajottenland.be

DIENST TOERISME HOEILAART

Jan Van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
T 02 657 05 04 | F 02 657 75 01
E toerisme@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be

BEZOEKERSCENTRUM KASTEEL GAASBEEK

Kasteelstraat 40 | 1750 Gaasbeek
T 02 531 01 30 | F 02 531 01 43
E kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
www.kasteelvangaasbeek.be

SPORTIMONIUM

Trianondreef 19 | 1981 Hofstade
T 015 61 82 22 | F 015 61 82 21
sportimonium@sportimonium.be
www.sportimonium.be

TOERISME DIJLELAND

T 016 31 18 61 | F 016 29 85 59
E info@toerismedijleland.be
www.dijleland.be

Alle publicaties zijn ook verkrijgbaar via
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

www.groenegordel.be

GG PUBLICATIES

ZIN OM TE WANDELEN?

De Groene Gordel heeft een waaiër aan prachtige, uitgestippelde wandelingen. Koop onze wandelboekjes tegen een kleine vergoeding in onze toeristische infokantoren.



ZIN OM TE FIETSEN?

In de Groene Gordel kan je van knooppunt naar knooppunt op het Fietsnetwerk.



GRATIS GIDSEN

Gratis publicaties te verkrijgen in de toeristische infokantoren.

- picknick een hoeve, genieten in landelijk Vlaams-Brabant
- Toeristische kaart van Vlaams-Brabant



Plan uw weekendje of uitstapje in de Groene Gordel online



www.toerismevlaamsbrabant.be



PROVINCE
VLAAMS • BRABANT